

Albanië

8-DAAGSE UNIEKE RONDREIS
CULTURELE ONONTDEKTE PAREL VAN DE BALKAN



VERTREK: 29 SEPTEMBER 2025





Ontdek de rijke historie, culturele hoogtepunten en schitterende fauna & flora die Albanië te bieden heeft.

Albanië is de laatste onontdekte parel van Europa. Deze schitterende staat is één van de meest ongerepte landen van ons continent. In dit kleine Midderraans land komen prachtige natuurlijke en culturele mysteries samen om een unieke plek te creëren. Van de pure, witte sneeuw op de bergtoppen tot de klaprozen die de velden bloedrood kleuren. Albanië heeft het allemaal. Dankzij de warme gastvrijheid van de Albanen voelt u zich onmiddellijk thuis op dit wondermooie grondgebied.

Deze gastvrijheid is heel typerend voor Oost-Europa, dit zal u ook merken. Op deze hoog culturele reis maken we kennis met heel wat UNESCO-monumenten.

Albanië is een land met een onmetelijk lange geschiedenis, met invloeden van de Grieken, Illyriërs, Romeinen, Venetianen, Byzantijnen en Ottomanen. We selecteerden voor u tijdens deze reis enkele hoogtepunten zoals archeologische vindplaatsen, UNESCO-steden en de hoofdstad Tirana. Op een aangenaam tempo genieten we ondertussen van fantastische landschappen met indrukwekkende bergmassieven, ongerepte natuur en de turkooisblauwe Adriatische Zee.

Het comfort van de hotels en de kwaliteit van de wegen zal U aangenaam verrassen. Neem nu de gelegenheid om deze unieke, nog weinig ontdekte parel te bezoeken.

Hoogtepunten:

- ***Apollonia met zijn grieks-romeinse architectuur***
- ***Iconen en fresco's van het Ardenica klooster***
- ***Kruja, voormalige hoofdstad van Skanderbeg***
- ***Byzantijnse en middeleeuwse schatten in Berat en Gjirokastra***



DAG 1 (D):

BRUSSEL – TIRANA

Vlucht vanuit Brussel om 09.50 uur via Wenen naar de Albanese hoofdstad Tirana, met aankomst om 14.15 uur. Onthaal en transfer naar het centrum.

We starten met een wandeling langs de belangrijkste boulevards en gebouwen. Tirana werd gesticht in het begin van de 17^e eeuw door generaal Ottoman Süleyman Pacha.

In 1920 werd Tirana hoofdstad van Albanië. Na de tweede wereldoorlog kreeg het een industriële opgang, dankzij de Sovjets en de Chinese communisten.

Tirana bruist van de oneindige beweging en energie. Tirana is opgericht in 1614 en is nu een ontwikkelde stad die cultuur, geschiedenis, hedendaagse architectuur en veel gastvrijheid voor toeristen combineert. Tijdens een wandeling in Tirana zult u genieten van de uitstraling van de kleurrijke gebouwen, heerlijke koffie en groene parken.

Avondmaal en overnachting.



Uitstap naar het kasteel van **Shkodra** (100 km), waar we meer leren over de geschiedenis en legendes van de streek. Na een traditionele maaltijd verkennen we het stadscentrum waar we een aantal kerken en moskeeën bezichtigen. In de binnenstad ontdekken we enkele huizen met Venetiaanse invloeden. Uit de combinatie kerk & moskee blijkt duidelijk de grote religieuze tolerantie van Albanië. Deze belangrijke stad dateert uit de 3^e eeuw voor Chr.



Verdere rit naar **Kruja**, (80 km) gelegen op 600m boven zeeniveau met een panoramisch zicht. Stadstour met bezoek aan het historisch museum van de nationale held “Skanderbeg”. Skanderbeg staat vooral bekend als de bestrijder van het Ottomaanse rijk tijdens de tweede helft van de 15^e eeuw. Avondmaal en logies in Tirana (30 km).



Na het ontbijt rit naar de kuststreek tot in Durres. (36 km) Via een kustwandeling bereiken we het Romeins amfitheater. In de Romeinse periode was de havenstad reeds een belangrijk vertrekpunt naar het Oosten.



Iets verder bereiken we **Ardenica**, (65km) met zijn orthodox klooster, gesticht in de 13^e eeuw, en het enige, nog functionerend orthodox klooster van Albanië. We bewonderen de prachtige fresco's uit de 18^e eeuw van de gebroeders Zografi. De mooie kerk is gebouwd volgens de Byzantijnse basilica.



Na de lunch in Ardenica, vertrek naar **Apollonia**, (20 km) één der hoogtepunten van de reis. De stad werd in de 6^e eeuw voor Chr. gesticht door Griekse kolonisten. Tijdens de Romeinse overheersing, werd de stad nog meer ontwikkeld. We bezoeken het Odeon, een Byzantijnse kloostertuin, het Nymphaeum, het Bouleterion en het mozaïekhuis, en het mooi museum. In de vooravond aankomst in **VLORA** (30 km). Overnachting.



Na het ontbijt, rijden we zuidwaarts tot in Saranda (100 km). Deze morgen rijden we langsheen een spectaculaire kustweg. We naderen de Ionische zee, en bezoeken we het indrukwekkend **Llogara Nationaal Park**, op 1.000 meter hoogte boven de witte stranden gelegen.



Onderweg ontmoeten we de charmante dorpjes, aan de kust gelegen: Dhermi en Himara.

Na de lunch in **Butrint**, (15 km) bezoek aan deze stad. Het oude “Bouthrotos” (Unesco) was een rijke Griekse koloniestad, daarna Romeins en byzantijns. Bezoek aan het theater, de termen, en een vroegchristelijk baptisterium, met schitterende mozaïeken, die soms kunnen bedekt zijn ter bescherming. Op de heuvel stond de akropolis, de oude bovenstad. Aan de voet van de akropolis lag een theater met 1500 zitplaatsen en een tempel gewijd aan Asklepios, de Griekse god van de geneeskunde. Bij archeologische opgravingen is er onder meer een vroegchristelijke basiliek, de Leeuwenpoort, een Romeins forum, het theater en een beeldje van een Griekse godin uit de 4de eeuw v. Chr. gevonden



Na een mooie zonsondergang vanaf het Lekursi kasteel overnachten we in Saranda.

Vandaag bezoek aan de Unescostad **GJIROKASTRA** (50 km). Een zeldzaam beeld van een goed geconserveerde Ottomaanse stad. We krijgen prachtige voorbeelden van zeer typische architectuur van Zuid-Albanië. We zien enkele 17^e eeuwse huizen: de Kulas-huizen, versterkte huizen met 2 verdiepingen.



Bezoek aan het etnografisch museum, dat het tevens het geboortehuis is van dictator Enver Hoxha.

Na de lunch bereiken we een andere Unescostad: **BERAT**. (140 km) Deze spectaculaire huizenbouw typeert deze schilderachtige stad, waar een mix van oosterse en westerse cultuur terug te vinden is.

Avondmaal en overnachting in Berat.



Bezoek aan het stadje **Berat**. We starten met de citadel. Van hieruit hebben we een mooi zicht op de stad, en het oudkristelijk kwartier. In de citadel bezoek aan het Iconografisch museum Onufri. Binnen de citadelmuren bevinden zich geruïneerde moskeeën en verschillende middeleeuwse orthodoxe kerken, allemaal intact en met gerestaureerde fresco's en iconen versierd.

Na de middaglunch, ondernemen we een tocht in de natuur, met bezoek aan een agrotourisme. We leren de producten van de streek kennen, en genieten ook van een **wijnproeverij**.

Avondmaal en overnachting in Berat.



Vandaag keren we terug naar **Tirana** (100km).

Onderweg houden we halt in het Nationaal Park: **het Dajti gebergte**. Via een kabelbaan stijgen we naar de top van het gebergte, waar we ook de lunch nemen in een adembenemend panorama-landschap.

Achteraf, op de terugweg bezoek aan het **BunkArt** Museum; een voormalige bunker uit de Koude Oorlog, nu een modern ondergronds kunstmuseum met meerdere verdiepingen.

Het is een enorm bunkercomplex, gebouwd door de dictator Enver Hoxha. Het was zijn privé- schuilplaats, alsook deze voor de hele partijtop. Hij liet op vele plaatsen in Albanië dergelijke bunkers neerzetten.

Avonmaal en overnachting in Tirana.



In de voormiddag hebben we nog even de tijd om Tirana op eigen houtje verder te ontdekken.

Na de lichte lunch, transfer naar de luchthaven (15 km) voor de vlucht om 15.05uur naar Brussel via Wenen. Aankomst Brussel om 19.10uur.





PRIJS PER PERSOON: € 1.985

Singlesupplement: €230

-Prijzen op basis van minimum 15 personen-

INBEGREPEN

- Vluchten Brussel – Tirana H/T met Austrian Airlines via Wenen.
- Transfers naar de hotels H/T
- Alle verplaatsingen per autocar zoals in het programma voorzien
- Verblijf in de betere 4* hotels
- Vol pension vanaf eerste diner t/m lunch dag 8
- Toegangen zoals vermeld in programma
- Engelstalige gids in Albanië
- BTW en taksen
- Bijdrage Vlaamse Solidariteit Reisgelden

NIET INBEGREPEN

- Dranken tijdens de maaltijden en fooien
- De annulerings- en/of bijstandsverzekering
- Alles wat niet vermeld staat bij “inbegrepen”

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN

- Bij annulatie vanaf 1 jaar tot 6 maanden voor afreis: 30% van de reissom
- Bij annulatie van 6 maanden t.e.m. 3 maanden voor afreis: 75% van de reissom
- Bij annulatie minder dan 3 maanden voor afreis: 100% van de reissom

GOED OM WETEN

- Reisdocumenten: identiteitskaart
- Inenting: Geen
- Munteenheid : Albanië: Albanese lek

INFO & RESERVATIES :

François Ghys

Top of the World VOF

Rogierlaan 16/4.01 B 8400 Oostende

t- +32 59 26 66 92

g- +32 477 59 57 94

francois@topoftheworld.be

TIRANA: Hotel Austria ****





Vlora: Hotel Kraalhotel** :**





SARANDA: Hotel Portanova ****





● BERAT : Hotel Colombo *****

